



*Lijden met een lach en en traan:  
woorden soms moeilijk te verstaan,  
je hebt het als een  
moedig mens gedaan.  
Wie weet wat jij hebt doorstaan ?  
Al je liefde heb je ons gegeven:  
met die herinnering  
zullen we verder leven.*

**Euphemia Maria  
Nijhof - Nordkamp  
Femie**

\* Losser, 27 april 1939  
† Lonneker, 29 september 2007

Femie werd geboren op 27 april 1939 in Losser. Zij was de 7e van 8 kinderen. In Oldenzaal is zij in een liefdevol gezin opgegroeid. Ze heeft een hele goede jeugd gehad.

In 1958 leerde Femie Henk kennen en ze trouwden in 1959. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren, Anita en Erwin. Ze heeft samen met Henk een liefdevolle opvoeding gegeven aan de kinderen. Het gezin was haar alles.

Femie en Henk kregen twee kleinkinderen van Erwin en Angelique. Met Mike en Tim waren ze dolgelukkig. Als ze niet hoefden op te passen dan waren ze vaak te vinden bij Anita en Ronald om de tuin te doen. In 2000 werd er bij Femie borstkanker ontdekt. Het werd een strijd met vallen en opstaan. Tot het laatst toe heeft ze gevochten. Op 29 september 2007 heeft ze de strijd moeten opgeven.

We zullen haar voor altijd missen.

Wij willen iedereen bedanken die in deze moeilijke tijd hetzij in de vorm van bloemen, kaarten, bezoekjes of telefoontjes met ons hebben meegeleefd.

Speciale dank gaat ook uit naar de zorginstelling Livio. Zonder deze hulp was een thuissituatie tijdens haar ziekte niet mogelijk geweest.

Henk  
Anita en Ronald  
Erwin en Angelique  
*Mike en Tim*