

H. Drieëenheid,
wees mij
barmhartig



Dit prentje werd gedrukt als een herinnering aan mijn dierbare en lieve vrouw

FEMY NORDKAMP

Zij werd geboren op 6 januari 1940 te Berghuizen bij Oldenzaal, waar ze ook haar gelukkige kinderjaren heeft doorgebracht.

Sedert 28 januari 1966 waren Femy en ik gelukkig getrouwd. We hebben erg veel van elkaar gehouden. Haar hart – dat altijd openstond voor anderen – was echter niet erg sterk.

Altijd was ze opgewekt en blijmoedig en steeds wist zij met haar opgeruim-

de karakter het zonnetje voor anderen te laten schijnen.

In het voorjaar van 1969 stond ze voor een zware beslissing. Haar hart werd steeds zwakker. Met enthousiasme en met een geweldig groot vertrouwen vertrok ze met mij naar Utrecht voor een zware operatie.

Ze hoopte als een sterke Femy terug te komen.

O.L. Heer heeft echter anders beschikt, Femy. Je had al zoveel liefde rondgestrooid, dat je bij Hem mocht komen om de beloning te ontvangen voor je gulle en hartverwarmende leven dat je hier geleid hebt.

Alle neefjes en nichtjes zullen je als een lieve tante blijven gedenken.

Femy, we danken je hartelijk voor je liefde en vriendschap.

FRANS SWENNENHUIS

Op 13 maart 1969 is Femy met een glimlach op haar gelaat door Gods engelen opgenomen en op 18 maart 1969 werd zij begraven op het r.k. kerkhof te De Lutte.