



*Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.*

Gerrit Nordkamp

* 17 december 1940
† 19 september 2013

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt: "Ik ben wat moe."
En op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

*Wij willen iedereen bedanken voor de warme
belangstelling die wij mochten ontvangen
tijdens de ziekteperiode en na
het overlijden van Gerrit.*

Uw medeleven was ons tot grote steun.

Familie Nordkamp
Familie Siegersma