



WEES GOED
VOOR
ELKAAR



In de vrede van Jezus Christus is ontslapen

HENDRIK NORDKAMP

echtgenoot van Rieks Borghuis

Op 22 oktober 1919 werd hij geboren te Losser en door het sacrament van het Doopsel herboren voor God en voor de Kerk van Jezus Christus. In zijn ziekte ontving hij heel bewust het H. Oliesel in het Oldenzaalse ziekenhuis, waar hij overleed op 29 december 1985. Zijn vele familieleden en kennissen kwamen bijeen voor de uitvaart in zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, waarna ze zijn lichaam begeleidden naar de r.k. begraafplaats te Oldenzaal op 2 januari 1986.

Hij zal in onze herinnering blijven als een rustige man, die zonder veel voor zichzelf te vragen graag in gezelschap was.

Meer dan 30 jaar was hij in een sterke, hartelijke liefde met zijn vrouw verbonden, waarbij hij zich inzette voor een hecht en gezellig gezin; later gaven zijn kleinkinderen hem bijzonder veel vreugde. Dit betekende veel voor hem, vooral omdat hij zoveel moeite had om de handicap van Jan te kunnen accepteren en het moeilijke contact met hem.

Hij vond telkens weer steun, omdat hij zo kon genieten van Gods natuur en van zijn stukje land.

Hij was een gesloten mens, die niet graag sprak over zijn eigen gevoelens. Daardoor was het voor hem een nog grotere opgave, toen hij de laatste jaren door een slopende ziekte werd getroffen; hij was bang en vol spanning, waarop dit alles zou uitlopen.

Als een gelovig mens, die trouw was aan het gebed in de huiselijke kring en aan het samen vieren in het kerkgebouw, heeft hij zich aan God toevertrouwd; met zijn woorden: „Sterven moeten we allemaal, maar het scheiden valt zwaar; ik ga weg naar het paradijs van de hemel”.

Daarom willen we bidden: God, wij danken U, dat we deze mens in ons midden mochten hebben. Nu vragen we U, dat hij bij U de rust en de vrede mag ontvangen. Ook bidden we U, dat we de fijne herinneringen aan hem mogen bewaren en elkaar mogen blijven steunen en bemoedigen. Amen.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve man, onze goede vader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

Rieks Nordkamp - Borghuis
Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, januari 1986.