



Gedenk in Uw gebeden

HERMANN HEINRICH NORDKAMP

echtgenoot van CORNELIA KONTER

Hij werd geboren op 26 mei 1892 te Epe (Dtl.). Op het einde van zijn welbesteed leven overviel hem een ernstige ziekte. Gesterkt door het Sacrament der Zieken, de H. Zalving, overleed hij in de Heer op 6 mei 1963. Wij hebben hem begraven op 9 mei d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Overdinkel.

Al wisten we in ons hart dat hij het niet lang meer zou maken, toch ging hij nog snel en onverwachts van ons heen. Maar iedereen weet het: het was een heengaan dat geheel besloten lag in een overgave aan Gods H. Wil. Veel heeft hij moeten doorstaan in zijn lijden, maar hij droeg zijn kruis geduldig en sterk.

Stoer van gestalte, leidde deze man een leven, dat vol was van rusteloze werkzaamheid, van ongekunstelde godsdienstigheid, nauwe plichtsbetrachting en vaderlijke zorg voor zijn gezin. Inderdaad, voor zijn kinderen, die hij allen op hun plaats wist, was hij een echte vader, die in stilte hen vormde naar zijn voorbeeld van oprechtheid, degelijkheid en godsvertrouwen. Zijn trouwe echtgenote met wie hij in innige liefde verbonden was; zijn kinderen die hem hoogachten; zijn familie, bekenden en plaatsgenoten die hem alleen maar kenden als een waarachtig goed mens; zij allen zullen voor hem bidden, dat de Heer van hemel en aarde hem voere naar het Land van Belofte, de Nicuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, „waar geen pijn meer zal zijn en geen rouw, geen geweent en geen smart”

(Openb. 21,4)

Mijn dierbare echtgenote en beste kinderen en allen die om mij heen hebben geleefd, en mij vooral de laatste maanden met zoveel zorg hebt omringd - niets was jullie teveel - hartelijk dank voor jullie goedheid

HEER GEEF HEM DE EEUWIGE RUST.