



In ons gebed en gesprek denken wij gaarne
terug aan

MARIA ADELHEID NORDKAMP

die geboren werd op 11 maart 1894 te Epe (Did.)
en in Maasniel in het huwelijk trad op 21 april 1921
met
CASPER JACOBUS HUBERTUS WINCKELMOLEN

Afscheid van Moeder.

Moeder, je hebt veel moeten lijden,
het was soms niet om aan te zien;
dan bad ik God, je te bevrijden,
genadig naar je om te zien.
En nu Hij je heeft weggenomen
ben ik pas weer tot rust gekomen.

Je lichaam is zo smal geworden
dat ik er al je pijn uit las;
't is als bij bloemen die verdorden:
een schaduw van wat eenmaal was.
De dood heeft alles weggenomen,
waardoor ik je nabij kon komen.

Ik kus nog eens je koude wangen,
ik streef nog eens je koude hand -
Dag moeder - God zal je ontvangen
daar waar geen pijn je kracht verbrandt;
want hij heeft alles weggenomen
wat tussen jou en Hem wou komen.

uit: Een open hand naar de hemel.
Nel Benschop.

Voor uw blijken van meelevens tijdens ziekte en
overlijden betuigen wij onze hartelijke dank.

Gaarne nodigen wij U nog eens uit op zaterdag
8 oktober 1983 voor de zeswewekendienst om 19.00
uur in de St. Barbarakerk.

De familie