



Ter dankbare herinnering aan

Aleida Gertruida Olde Nordkamp

Geboren op 11-8-1925 te De Lutte
Overleden op 29-8-1998 te De Lutte

Lies werd geboren aan de Luttermolenweg te De Lutte. Na een gelukkige jeugd werd ze later getroffen door een ziekte, die haar hele leven heeft beheerst. Vele dromen werden door deze ziekte onbereikbaar.

Na eerst thuis geholpen te hebben is ze later gaan werken als hulp in de huishouding in meerdere gezinnen. Vele gezinnen waar ze is geweest, kijken even als zijzelf met weemoed terug naar deze mooie tijd.

Toen haar jongste zuster trouwde heeft zij samen met haar broer de zorg voor haar ouders en de boerderij op zich genomen.

Later toen er naast de boerderij een grote camping kwam, stond zij ook steeds paraat. Door de aanleg van de autoweg A1 kwam een gedwongen verhuizing

in zicht. Hoewel ze opzag tegen die verhuizing heeft ze aan de Essenweg samen met haar broer nog een zorgeloze tijd gehad.

Een tijd waarin alle aandacht aan kleine kinderen kon worden besteed, want wanneer die op bezoek waren geweest was haar hele dag weer goed.

*Lies, je blijft in onze herinnering,
als iemand waar altijd een beroep op kon
worden gedaan, iemand die de wil had
om te vechten voor je leven en ondanks
je ziekte nooit klaagde.*

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Olde Nordkamp.