





In dankbare herinnering aan onze pa en opa
Gerhardus Hendrikus Olde Nordkamp
sedert 28 februari 1996 weduwnaar van
Geziena Geertruida Justina Oude Luttkhuis

Pa werd geboren in de Lutte op 24 januari 1927 en overleed thuis, na gesterkt te zijn met het Heilig Sacrament van de Zieken, op 11 oktober 2002. We namen afscheid van hem tijdens de uitvaartviering op woensdag 16 oktober in de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, waarna we hem naast moeder te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof.

Nadat pa anderhalf jaar als smidsknecht had gewerkt in de smederij van de ouders van ma, trouwde hij in 1952 met ma, die enigst kind was, en de zaak overnam. Hun huwelijk werd gezegend met negen kinderen en samen met ma gaven zij beide met hart en ziel hun krachten aan de boerderij met smederij en werkplaats. De opbouw van wat later zaak, winkel en tankstation is geworden is bereikt door hard werken en op tijd de bakens verzetten. De zondag was echter altijd voor zijn gezin en de administratie. De allergrootste hobby van pa waren, naast zijn vee, de varkens en schapen, zijn duiven en 'Prins' de hond. Hij was een uitstekend vakman, een goede smid, die er trots op ging dat hij met het één keer heet maken van een stuk ijzer een compleet hoefijzer kon smeden.

Na meer dan 40 jaar lief en leef gedeeld te hebben overleed ma, zijn steun en toeverlaat, in 1996 en moest hij zonder haar verder. Gelukkig woonde Erik nog thuis, zodat pa niet alleen achterbleef, maar toch.... Na alle zorg die pa had gegeven aan ma was voor hem de glans van het leven verdwenen. Vanaf toen liet ook zijn gezondheid steeds meer te wensen over en werd het uiteindelijk een lijdensweg. Na diverse ziekenhuisopnames, revalidatiecentrum en verpleeghuis, met als het even ging, in het weekend thuis, is pa uit zijn lijden verlost en op zijn geliefde plekje, thuis in Beckum, want dat was zijn grote wens, overleden. Omgeven door tekeningen van zijn kleinkinderen, met naast zijn bed de brandende kaars van Rome, door de Paus gewijd en op de achtergrond zijn geliefde gregoriaanse gezangen, waar pa als diepgelovig mens en trouwe kerkganger zo van genoot, is hij in alle rust van ons heengegaan.

Terugziend op het leven van pa mogen we zeggen vrede te hebben met zijn overgaan naar een ander leven en wij geven hem, nu hij niet meer bij ons is, over in de handen van God die onze zorg voor hem overneemt. Wij geloven en vertrouwen dat pa thuis is gekomen, weer verenigd met ma, samen in Gods heerlijkheid.

Allen die met ons meegeleefd hebben tijdens het ziekzijn van pa en na zijn overlijden zeggen wij heel hartelijk dank.

Kinderen en Kleinkinderen
Familie Olde Nordkamp