



*Om je heengaan treuren wij  
Om wie je was zijn we dankbaar*

In dankbare herinnering aan  
onze lieve moeder en oma



## Annie Knikhuis - Notkamp

sedert 22 november 1983 weduwe van

## Gerard Knikhuis

Ma werd geboren in De Lutte op 19 november 1924 op de boerderij in het Lutterzand.

Ze overleed in het Z.G.T. te Hengelo op 21 april 2012. Na een gezongen afscheidsviering hebben we haar begraven op 26 april bij pa op het R.K. kerkhof te Weerselo.

-----

Ma groeide op in een gezin met zes kinderen op een boerderij in het Lutterzand. Na de lagere school ging ze als oudste van het gezin werken thuis op de boerderij en in de huishouding op enkele boerderijen in de buurt bij de geboorte van kinderen.

In 1952 trouwde ze met Gerard Knikhuis "Knikkerts Gait". Samen met pa werkte ze hard op de boerderij. Ze kregen 2 dochters en 1 zoon. Behalve voor hun eigen kinderen had ze ook nog de zorg voor thuiswonende familieleden.

Het waren fijne jaren samen aan de Haarstraat, totdat pa ziek werd. Samen met haar nog jonge zoon Gerard moest ma toen de boerderij runnen. Het overlijden van pa in 1983 was voor haar een grote klap. Maar samen met de kinderen en kleinkinderen op de boerderij kon ze het leven toch weer goed oppakken.

De zondagochtenden met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren voor haar dierbare momenten. De kinderen gingen nooit zonder iets lekkers naar huis. Ma is naar Lourdes geweest. Van deze reis heeft ze erg genoten en het heeft haar fijne herinneringen gebracht. Toen had ze de smaak van het reizen te pakken. Ze is meerdere keren met het ouderencontact naar Valkenburg geweest. Later is ze vaker weekendjes weg geweest met de kinderen. Ze hield van uitgaan en gezelligheid. Op zondagmiddag en woensdagavond zat ze samen met twee of drie dames aan de kaarttafel. Op donderdagmiddag ging ze graag naar de soos. Op vrijdagochtend ging ze lange tijd zwemmen en daarna werd er gezellig koffie gedronken met de dames. Lezen en televisie kijken waren tevens favoriete bezigheden. De laatste jaren liet haar gezondheid steeds meer te wensen over en vooral het feit dat haar gezichtsvermogen erg achteruitging was voor haar een grote handicap.

Vorig najaar werd haar algehele gezondheid een stuk minder en na een ziekenhuisopname door een dubbele longontsteking is ze toen naar Huize Sint Jozef gegaan. Het accepteren van deze beperkingen viel haar zwaar. De laatste week ging haar gezondheid toch wel erg snel achteruit. Op donderdag 19 april heeft ze in het bijzijn van haar kinderen het Heilig Sacrament der Zieken ontvangen. Op zaterdag 21 april is ze in de vroege ochtend in alle rust overleden.

*(O)ma bedankt voor alles, we zullen je missen.*

Voor Uw belangstelling en medeleven zeggen wij U onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen