



Ik laat u een eeuwigen vrede.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel van Zaliger

# Joannes Notkamp

echtgenoot van

JOANNA WELHUIS

geboren te De Lutte 23 Aug. 1856, aldaar  
overleden den 20 Juli 1912 en den 23 d. a. v.  
begraven.

---

Waakt! want gij weet niet in welke ure  
uw Heer zal komen. Matth. XXIV : 42.

Dierbare echtgenoot, ik sterf onverwachts  
in de kracht mijns levens. Wat verlangde ik  
vurig met U en mijne kinderen te zijn.

Vader, niet mijn wil, maar uw wil ge-  
schiedde. Matth. XXVI : 39.

Geliefde kinderen, die ik zoo innig heb  
liefgehad, eert uwe moeder geheel uw leven  
en stilt hare tranen door uwe liefde en ge-  
hoorzaamheid, en leeft gelijk uwe moeder.  
Ik bid voor U in den Hemel en hoop U  
daar allen weer te zien.

Mijn Jezus barmhartigheid

(100 dagen afaat).

Neem, Heer, Uwen dienaar op in uw rijk.

---

Stoomdruk F. Banning, Oldenzaal.