





Ter dankbare herinnering aan

**Johanna Maria Notkamp**

weduwe van

**Karel Johannes Marinus Hassink**

eerder weduwe van

**Bernard Gröniger**

Zij werd geboren op 3 februari 1904 te Overdinkel. Na het ontvangen van het H. Sacrament van de Zieken, is zij in volle rust overleden op 6 november 1999 in het verpleeghuis te Losser.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Overdinkel op 10 november 1999, hebben we haar lichaam te ruste gelegd op ons kerkhof in afwachting van de dag van de verrijzenis.

Deze vrouw kwam door haar tweede huwelijk in een gezin met vier kinderen. Ze heeft hen aanvaard als haar eigen kinderen.

Ze kon deze taak aan omdat ze een sterke, wilskrachtige vrouw was, zowel geestelijk als lichamelijk. Deze eigenschappen kwamen haar ten goede in haar werk. Eerst in de textielfabriek en later door het verrichten van huishoudelijk werk in vele gezinnen. Dat ze dit alles aan kon, kwam ook voort uit haar diep geloofsleven, dat zich vooral uitte in haar goed en lief zijn voor haar kinderen en haar medemensen, met wie ze in aanraking kwam.

De laatste jaren van haar lang en kostbaar leven werd ze getroffen door dementie. Maar ondanks deze handicap waren er vele ogenblikken van herkenning, zoals de Ziekenzalving. Of enkele dagen vóór haar sterven, toen ze zei: "Ze wilt mie halen, mag ik noe goan?"

Dankbaar zijn we dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben. Moge ze nu voor altijd rust gevonden hebben bij haar God de Schepper.

Maria Moeder van de Heer en ook onze Moeder, bid voor haar, maar ook voor ons, opdat we trouw mogen blijven aan wat zij ons heeft voorgeleefd.

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij u zeer dankbaar.

Fam. Hassink