



WEEST BEZONNEN  
EN WAAKZAAM

Wilt in uw gebeden denken aan

**JOHANNES NOTKAMP**

echtgenoot van

**Johanna Maria Remerink**

Geboren te Denekamp 23 sept. 1881. Gesterkt door de Sacramenten van de H. Kerk is hij op 6 nov. 1967 overleden in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal. Zijn lichaam hebben we op 9 nov. d.a.v. te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Denekamp.

---

Hij was een diep godsdienstig mens. God had dan ook 'n grote plaats in zijn leven. Geen dag ging voorbij zonder te bidden. Maar ook wist hij in zijn leven van alle dag die godsdienstigheid een plaats te geven. Wie met hem mocht omgaan, voelde dat er goedheid en liefde van hem uitging. En zo heeft hij ongetwijfeld velen gelukkig kunnen maken. Wij twijfelen er dan ook niet aan, dat God tot hem gezegd heeft: „Goede en getrouwe dienstknecht, omdat je over weinig getrouw bent geweest, zal ik je over veel stellen. Treed binnen in de vreugde van uw Heer.

Dierbare vrouw, graag had ik nog het volgende tot je gezegd: Veel heb je in het leven voor mij betekend. Vele jaren mochten we in geluk en liefde samen doorbrengen. Veel heb je ook voor mij gedaan, vooral in de laatste jaren van mijn leven. Vanuit de hoge hemel zal ik je niet vergeten bij ons aller Heer en meester.

Onze Vader. - Wees gegroet.

Hij ruste in vrede.

---

J. Benneker - Koster - Denekamp.