





"Uitstekend, je bent een goed en trouw dienaar. Omdat je een kleine som geld goed hebt beheerd, zal ik je nu een groter bedrag toevertrouwen. Kom en deel in mijn geluk".

(Mt. 25:23)

Dit is een dankbare herinnering aan

Jopie Notkamp

Hij werd als 5^{de} kind geboren te Overdinkel op 19 maart 1948, ontving de doopnaam Joseph, en leefde 54 jaar lang aan de Ficksweg nummer 7 op het ouderlijk huis, eerst bij z'n ouders en later bij z'n zus en zwager. Hij is onverwachts overleden op 5 november 2002 in het ziekenhuis te Almelo. Na een Plechtige gezongen uitvaartviering in de Gerardus Majellakerk te Overdinkel hebben wij afscheid van hem genomen in het crematorium te Enschede op 11 november.

Nauwelijks was zijn ziekenhuisopname bekend, of de treurige tijding verspreide zich: Jopie is overleden. De dood kwam voor hem en voor ons allen als 'n dief in de nacht. Jopie was een geziene figuur, want hij stond altijd en overal voor iedereen klaar. Annelies en Bennie, zus en zwager, hebben hem alle zorg en liefde gegeven en ook omgekeerd. Jopie voelde er zich 'thuis'. De band was hecht en goed met alle vier zussen en zwagers, en ook met beide broers en schoonzussen, en ook met burens, vrienden en kennissen.

Jopie was een echt familiemens, hield van gezelligheid, bouwde zelfs een eigen feesttent. Het opbouwen

en afbreken van zijn tent-constructie was steeds 'n echte 'happening'. Na de basisschool Gerardus Majella (Pax Christi) volgde hij op de ambachtschool 'n opleiding als metselaar. Jarenlang werkte hij in de bouw, eerst bij Nijhuis in Glanerbrug en daarna 12 1/2 jaar bij Elferink in Overdinkel. Jopie was begaafd met een scherp technisch inzicht en er was weinig wat hij niet aankon of aandurfde. Door zelfstudie kreeg hij de computer-kennis geheel onder de knie. Maar zijn echte hobby, auto's, werd op den duur zijn beroep. In Gildehaus was hij dagelijks werkzaam als zelfstandig ondernemer, de inkoop, het opknappen, en de verkoop van vooral schadeauto's. Hij bouwde een bloeiend en goedlopend bedrijf op. Via internet was hij van en op alle markten thuis. Als verstokte vrijgezel had Joop ook veel tijd en aandacht voor z'n vriendenclub. Vooral oomzegger Marlon was z'n beste maatje. Jopie hield van z'n streektaal Twents, van z'n wekelijkse uurtje bij Lits elke zondag, van biljarten, journaal, actualiteiten en western films op tv, muziek van vooral de Schürzenjägers. Maar bovenal stond de medemens bij hem centraal. Met mondorgel en accordeon, maar vooral met z'n opgewekte en gezellige hart, was hij overal 'thuis'. Velen zullen hem echt missen. Wij bidden en vertrouwen dat zijn korte actieve leven van 54 jaar niet vruchteloos geweest is. God zelf zal hem ongetwijfeld toezeggen: "Jopie, kom en deel in het eeuwig geluk". En wij zeggen: "Jopie, rust in vrede en bedankt voor alles wat jij voor ons en voor zovelen hebt gedaan en betekend.

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens deze moeilijke dagen van het overlijden van onze lieve Jopie zeggen wij u hartelijk dank.

De familie.