



Ter herinnering aan

Marietje Reehuis-Notkamp

Marietje werd geboren
op 21 oktober 1931 te Losser
en is overleden op 24 januari 2014
te Enschede.

Zij groeide op in hartje Losser aan de Kerkstraat. Zij ontmoette Henny en op 14 mei 1957 zijn ze getrouwd. Samen kregen zij vijf kinderen: Erna, Hanny, Marion, Liset en Rik. Ook kregen ze zeven kleinkinderen en Ma zelfs nog een achterkleinkind.

Alle kinderen zijn aan de Kloppenstraat opgegroeid. Hier was Ma erg gelukkig. Gastvrijheid stond hoog in haar vaandel, de deur stond altijd voor iedereen open. Ma was thuis voor haar kinderen. Zij zorgde dat er altijd genoeg te eten en te drinken was voor iedereen.

De laatste jaren hebben Pa en Ma samen aan de Langenkamp gewoond. Na het overlijden van Pa in 2006 had zij het hier nog goed naar haar zin.

Ma hield van een feestje en gezelligheid, zij zong haar hoogste lied. Haar uitspraak was dan ook: "Ik kom uit een zangersfamilie".

Ma heeft erg genoten van haar kinderen en kleinkinderen, zij was altijd erg in iedereen geïnteresseerd. Het mooiste vond ze het als iedereen in het weekend bij haar langs kwam.

Na een afnemende gezondheid heeft ze het laatste half jaar met veel plezier in Sint Maartens-Stede gewoond. Haar nieuwe kamer was haar grote trots.

Ma is 24 januari 2014 in het bijzijn van haar kinderen vrij plotseling overleden.

*Lieve Ma, bedankt voor alles.
We zullen je missen...*

Kinderen en kleinkinderen

- Mooi da'j d'r west bint! -