



Tineke Brink - Notkamp

\* 28 december 1952

† 28 november 2010

## JEUGD

Tijdens mijn jeugd heb ik een fijne tijd gehad. We hadden veel ruimte om 't huis om je te vermaken, samen met broers en zussen. Op zondag gingen we vaak wandelen of fietsen in de omgeving. Pa leerde ons allerlei dingen over de natuur. Hij maakte ons attent op allerlei vogels en planten. Ik denk dat op die manier ook voor mij de interesse voor de natuur is ontstaan. Ma was druk in de weer om het gezin met 6 kinderen draaiende te houden. Zeker toen er na 8 jaar nog een hummeltje bijkwam.

Na de lagere school ging ik naar de ULO. Als jongste van de drie meiden kreeg ik alle gelegenheid om mijn school tot een goed einde te brengen.

## WERK

Met 15 jaar ging ik werken bij Bleijdenstein-Willink te Enschede op het spinnerijkantoor. 3 Jaar later begon ik als telefoniste/receptioniste bij Kayser vakkleding in Glanerbrug. Tot aan mijn huwelijk heb ik hier gewerkt. Op 24-2-1975 trad ik in dienst bij het GAK afdeling GMD. Hier ben ik al die tijd in dienst gebleven in wisselende functies. De laatste jaren werkte ik op de WAJONG-afdeling. De band tussen de collega's op deze afdeling was heel hecht en was altijd plezierig.

## HUWELIJK

In september 1972 leerde ik Tonnie kennen. Tonnie was lief, attent, belangstellend en zorgzaam. Iemand waar je je veilig en geborgen bij voelde. In de Mini hebben we heel wat kilometers afgelegd. Sowieso tussen Hengelo en Glane, maar ook naar Ootmarsum, Bergen op Zoom en Amsterdam voor familiebezoeken.

Op 17-1-1975 zijn we getrouwd. Het was een donkere, natte en koude dag, maar dat heeft nooit 1 dag invloed gehad op ons huwelijk. Wat mij tot op de dag van vandaag nog verdriet doet, is dat ons huwelijk kinderloos is gebleven. Voor mij gaat dit gevoel niet over, ook niet als je ouder wordt. Je wordt de rest van je leven er steeds weer mee geconfronteerd.

De vele vakanties die we hebben ondernomen naar Oostenrijk, Griekenland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, maar ook in Nederland bij Epe, Ruinen, Renesse of Texel waren heerlijke tijden. Vele wandelingen en fietstochten hebben we hier afgelegd.

De laatste jaren kreeg ik meer de smaak te pakken voor warmere oorden, vooral in de wintermaanden. Tenerife, Gran Canaria, Madeira en Zuid Spanje kwamen nu aan bod.

December 1999 verhuisden we, na 25 jaar Hengelo, naar Losser. Met veel plezier heb ik hier de afgelopen jaren gewoond. Het voelde meteen als een eigen plek. Vanuit mijn kamertje kijk ik over de weidse landerijen.

## TOONEEL

Aangezien ik niet iemand ben die onmiddellijk in het middelpunt wil staan, was het voor mij wel een uitdaging om bij het toneel te gaan. Eerst achter de schermen, later voor het gordijn. Het is dan ook wel weer spannend om iedere keer je eigen grenzen te verleggen. Van de optredens tijdens Brueghel, bonte avonden en uitvoeringen in de Muziekschool ging ik steeds meer genieten. Graag had ik de tijd gehad om dit nog verder uit te bouwen.

## ZIEKTE

En dan is het september 2009 en wordt je verteld dat je een tumor in je hoofd hebt die niet te genezen is. Op dat moment wordt je hele toekomstverwachting omver gegooid. We waren tenslotte op een leeftijd dat we samen er steeds vaker over hadden om meer tijd voor ons zelf te gaan nemen en samen leuke dingen te gaan doen.

## AFSLUITING

Hierbij wil ik iedereen bedanken die, op welke vorm dan ook, Tonnie en mij hebben gesteund in ons leven en met name tijdens de ziekte.

Na zoveel jaren huwelijk is Tonnie altijd de lieve, warme, attente en zorgzame man gebleven. Hiervoor ben ik hem ook zeer dankbaar.

Tineke