



*Wat was zij sterk en arbeidzaam
wat heeft zij voor ons klaar gestaan
Haar zorg en liefde zullen we nooit vergeten
van haar verdriet alleen het topje weten
Sterk en moedig droeg zij haar lot
tot 't afscheid van ons, 't welkom bij God*

**In dankbare herinnering aan
Truus Visschedijk-Notkamp
echtgenote van Bernard Visschedijk**

Zij werd geboren op 22 maart 1917 in "Wewwelstad". Op 23 augustus 2004 is ze overleden en op 27 augustus hebben we afscheid van haar genomen in de H.Plechelmuskerk te De Lutte en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof.

Ma groeide op in een gezin met 9 kinderen en al op jeugdige leeftijd ging ze "in betrekking" bij Kempers ("Rotdieks"). Hier heeft ze gewerkt tot aan haar huwelijk op 30 juni 1949. Pa en Ma waren dit jaar 55 jaar getrouwd. Tot 1956 hebben ze gewoond aan de Essenweg en vandaar verhuisd naar het huidige plekje aan de Plechelmusstraat. Hier was het jarenlang een zoete inval. Vooral op zondagochtend na de mis was het een drukte van belang, omdat iedereen nog wat boodschappen

kwam halen en een kopje koffie, dat Ma steeds klaar had staan. De zorg voor haar gezin en daarnaast de zaak, legde een groot beslag op haar, maar ze zorgde er altijd voor dat de boel schoon en opgeruimd was. De eigen plek "thuis", was voor haar belangrijk. Daarnaast namen het geloof en haar verering voor Moeder Maria een grote plaats in, in haar leven. De laatste jaren kon ze de kerk niet meer bezoeken, maar de kerkradio stond wel altijd aan.

De enorme klap vorig jaar van het overlijden van Hans, heeft Ma diep getroffen en hierdoor ging haar gezondheid verder achteruit. Ze heeft de laatste jaren moeten leven met kwaaltjes en pijn, maar desondanks deed ze nog vele huishoudelijke dingen zelf, hoewel ze dat eigenlijk niet meer kon.

Op de verjaardag van Gerda is ze rustig in haar slaap overleden en we hopen dat de pijn voor haar nu eindelijk voorbij is en ze herenigd is met Hans.

De herinnering aan een lieve, zorgzame echtgenote, moeder en oma zal nooit verloren gaan.

**Bernard
Kinderen en kleinkinderen.**

*Voor de vele blikken van steun en medeleven die wij van u
mochten ontvangen, willen wij u graag hartelijk danken.*