



†

Wij gedenken

**Eduard Nuis**

echtgenoot van

**Geertruida Aleida Nijhof**

Hij is 18 april 1913 te Stadt-Rheine i/W (Duitsland) geboren. Voorzien van de zalving der zieken overleed hij 23 mei 1979 te Enschede. Zijn crematie vond 28 mei d.a.v. plaats te Enschede (Usselo).

---

Ruim veertig jaar was hij gelukkig getrouwd. Hij werkte met toewijding voor zijn vrouw en dochter.

Toen zijn gezondheid werken niet meer toeliet, vond hij vertier in het biljartspel en inspireerde jonge mensen daartoe.

Langzaam maar zeker namen zijn krachten zo af dat hij er zelf op zinspeelde niet zo lang meer te midden van de zijnen te zijn.

Zijn gevoelens waren juist . . . hij werd zeer ernstig ziek. Zijn leven was er mee gemoeid.

Ondanks de vele pijnen is hij vol overgave en vredig uit deze wereld gegaan.

Wij zijn dankbaar voor zijn leven temidden van ons. Het is een troost voor zijn vrouw, dochter en familie en vrienden dat zij zich een lieve man en vader, opa en medemens mogen herinneren.

Moge de Heer van leven en dood hem opnemen in de vreugde van zijn heerlijkheid.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw bliken van medeleven en belangstelling, ondervonden na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve en zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

G. A. Nuis-Nijhof  
Truus en Bertus  
en kleinkinderen