

†

Gedenk in uw gebeden

Maria Elisabeth Naber

echtgenote van
Heinrich Vorkamp.

Zij werd geboren in Schöppingen (Duitsland) op 8 januari 1899. Na een geduldig gedragen ziekte, is zij gesterkt door de Sacramenten der zieken, gestorven op 26 mei 1973. Woensdag voor Hemelvaart, hebben haar familieleden - na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk - haar lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek kerkhof in Losser in gelovig vertrouwen op de Dag der Opstanding. Dat was op 30 mei 1973.

Een toegewijde echtgenote werd door de Heer van het leven van ons weggeroepen. Voor ieder stond zij klaar. Geen werk was haar teveel. Wat zullen wij haar missen.

Toch mogen wij haar de heerlijkheid niet misgunnen, die de Heer van het leven aan zijn getrouwen beloofd heeft. Hij immers is ons voorgedaan naar het Vaderhuis en zei: Ik ga U daar een plaats bereiden. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen.

Man en gezinsleden, dank voor uw liefde en zorg voor mij. Houdt het geloof in ere, waarin ik U ben voorgegaan.

Goede Jezus, wil uw dienares Maria haar fouten vergeven en haar opnemen in de heerlijkheid van uw glorie.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Voor uw blijken van deelneming na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, en de laatste eer aan haar bewezen, zijn wij u zeer dankbaar.

H. Vorkamp
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen