

Ter nagedachtenis aan

Adelheid Nobbenhuis

Zij werd op 25 april 1901 te Gronau geboren. Haar kerkelijk huwelijk sloot zij op 28 juni 1922 met

Heinbertus Franciscus Meijer

die op 24 december 1967 overleed.

Na voorzien te zijn van de Sacramenten der Zieken, stierf zij op 12 maart 1987. We hebben haar op 16 maart na een Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk, naar haar laatste rustplaats begeleid op het R.K. kerkhof te Losser, bij haar man.

Moeder was een diepgelovige vrouw. Vooral tot Maria had ze een groot vertrouwen. Ze heeft er menige kaars opgestoken voor vrede en saamhorigheid in haar gezin en voor haar overleden man. De bedevaartsplaats Kevelaer heeft ze ook graag bezocht.

Moeder had een sterk karakter. Ze was rechtvaardig en ze kwam uit voor haar eigen mening. Dit kon soms scherp overkomen, maar wie haar kende, kon haar goede bedoelingen daarin waarden.

Ze had belangstelling voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Twintig jaar lang was ze al weduwe, maar ze wilde graag haar zelfstandigheid blijven behouden. Zo werkte ze met plezier in haar tuin. Dank zij de burens kon ze dan ook zolang mogelijk in haar huis in de Aalsgaardenstraat blijven wonen.

Omdat haar gezondheid zwakker werd, woonde ze de laatste maanden in de St. Maartens-stede. Daar werd ze met liefdevolle zorg omringd.

Moeder stierf plotseling, maar zeker niet onvoorbereid.

Mogen we haar blijven gedenken en in geloof met haar bidden: „Ik hoop en vertrouw op U, mijn God“.

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder en oma, betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.