

Gedenkt in uw gebeden en H. Misoffer de ziel van

Christiaan Nolet

in leven notaris te De Rijp en te Arnhem

echtgenoot van

Maria Jacoba Hubertina Dobbelman

geboren te Schiedam 14 oktober 1879, overleden te
Nijmegen 15 augustus 1963 en begraven op de r.-k.
begraafplaats te Neerbosch op 19 augustus 1963.

O Heer, om noodhulp riep
Ik U uit 's afgronds diep,
O Heer, aanhoor ons schreien,
En luister toch, en let
Met aandacht op 't gebed,
Waardoor wij hulp verbeien.

Wilt Gij ten oordeel gaan
Op 'tgeen hier werd misdaan,
Wie kan zijn zaak verweren?
Maar Gij verzoent de smet
Door Uw genadewet.
Geen misdaad kan mij deren.

Mijn ziel betrouwde op 't woord
Van God, Die mij verhoort.
Mijn ziel beval haar zorgen
Aan God. Al Gods geslacht
Betrouwt zich op Zijn wacht,
Tot 's nachts toe, van den morgen.

Want bij Zijn Majesteit
Vindt elk barmhartigheid,
En rijkdom van genade.
Hij strekt der stammen zoen,
Hij rekent geen misdoen,
En draagt hun schuld en schade.

(Ps. 129, Vondel)

Langs Uw paden, Heer, geleid ons tot onze bestemming:
tot het licht, dat Gij hewoont. Onze Lieve Vrouw van
het H. Hart van Jezus bid voor ons. H. Jozef bid voor ons.

R.I.P.