



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

BERNARDUS HENDRIKUS NOLTE

geboren te Denekamp 16 October 1885, voor-
zien van de H. Sacramenten der stervenden,
overleden te Losser in het St. Bernardus-
Gesticht 5 December 1939 en begraven 9 Dec.
op het R. K. Kerkhof aldaar.

Hij ondervond benauwdheid en smart, doch
met geduld heeft hij zich aan den wil des
Heeren onderworpen.

Beschik o Heer over mij naar Uw wel-
gevallen en ontvang mijn ziel in vrede want
het is mij dienstiger te sterven dan te leven.

Ik bid U Heer, gedenk, hoe ik voor U ge-
wandeld heb in waarheid met een oprecht
hart en dat ik gedaan heb wat U behaagde.

Mijn Jezus barmhartigheid.

GEBED. Wij bidden U Heer, ontferm U
over Uw dienaar Bernardus en maak hem
deelachtig aan de hemelsche vreugde, door
Jezus Christus onzen Heer. Amen.

ONZE VADER - WEES GEGROET.

F. J. ter Schure, R. K. Koster - Losser.