



*Veel fijne herinneringen
Verzachten onze pijn
Nooit meer in ons midden
Altijd zul je bij ons zijn*

Dierbare herinnering aan
Truus Braakhuis-Nolte

Sinds 16 juli j.l. weduwe van
Hendrik Braakhuis

Zij werd op 27 september 1927 te Striepe (Dld) geboren. Op 31 oktober 1999 is zij volledig onverwacht en vredig ingeslapen in haar woning aan de Eeshoflaan te Tubbergen. Na een gezongen uitvaartdienst op 4 november in de parochiekerk van de H. Pancratius te Tubbergen, hebben wij haar op de R.K. begraafplaats aldaar bij pa te rusten gelegd.

Op 16 juli j.l. is pa gestorven. Alhoewel ma dit verlies nog lang niet verwerkt had, deed zij haar best de draad weer op te pakken. Ze putte daarbij veel kracht uit haar intense geloof en was dankbaar in de steun die zij vond in haar omgeving.

Ma was een echte moeder. Zij was heel bezorgd en altijd vol belangstelling voor alles wat wij deden. Wij konden met alles bij haar terecht. Voor haar kleinkinderen was zij een lieve oma, zij gingen allemaal graag naar haar toe. Samen met pa heeft ze ons in geloof opgevoed. Ze vereerde Maria, de moeder van Onze Lieve Heer.

De komende tijd zou voor ma moeilijk zijn geweest. Allerzielen, hun 40-jarige trouwdag op 12 november en pa's verjaardag op 13 november. Ze zag erg tegen deze wintertijd op, met kerstmis en oud & nieuw in het vooruitzicht en al die lange avonden zonder pa. Wij vertrouwen er net als ma op dat voor haar de grote zomer bij God aangebroken is.

Nu zijn ze weer samen.

Wij danken u voor uw belangstelling en aanwezigheid.

Kinderen en kleinkinderen.