



Gedenken wij in ons gebed en de viering van
de H. Eucharistie

Bernard Herman Nolten

echtgenoot van

Maria Euphemia Jozephina Meijners

Hij werd geboren te Denekamp 11 april 1911
en overleed, na het gelovig ontvangen van het
Sacrament der Zieken, in het r.k. ziekenhuis
te Oldenzaal 29 juli 1987. Na de Requiemmis
werd hij te rusten gelegd op het kerkhof van de
St. Nicolaasparochie te Denekamp 1 augustus
d.o.v.

Bernard Nolten hield van het leven, maar heeft
ook als bijna niemand anders ervaren dat je het
leven niet zelf in handen hebt, maar dat het
je gegeven wordt, iedere dag opnieuw.

Zijn laatste 25 levensjaren zijn door ziekte
getekend geweest met regelmatige opname in
het ziekenhuis. Toch probeerde hij moedig ver-
der te gaan en te blijven zorgen voor moeder,
kinderen en kleinkinderen, van wie hij zoveel
hield.

Zijn geloof is hem in alles altijd tot steun ge-
weest. Hij was een trouwe en meelevende
parochiaan.

Maar ook in de natuur kon hij zijn Schepper
ontmoeten. Zo was hij graag bezig in de tuin

en waren zijn schapen, die hij zijn mekkies
noemde en de lammetjes zijn grootste hobby.
Bernard Nolten heeft nu het aardse boek van
zijn leven voorgoed afgesloten. Het is een goed
boek geworden. We dragen zijn leven als een
dierbare herinnering met ons mee.

Moge hij bij God aangekomen zijn en daar met
ons, zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
familie verbonden blijven door de liefde, die
nooit kan sterven.

Tot weerziens bij God,

Maria, wees zijn en onze voorspraak.

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze beminde
echtgenoot, vader, behuwdvader en opa, betui-
gen wij u onze oprechte dank.

Familie Nolten

J, Benneker, koster. Denekamp