

In dankbare herinnering aan

Femie Schasfoort-Nolten

sinds 12 februari 1975 weduwe van
Hendrik Schasfoort.

Na een liefdevolle verzorging in
Sint Maartenstede te Losser,
is rustig ingeslapen onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder.

Op dinsdag 9 maart leggen wij haar,
na de Eucharistieviering in de
H. Maria Geboortekerk, te ruste op het
R.K. kerkhof aldaar.

Ma werd als zevende geboren in een groot
gezin in Denekamp.

Op 18-jarige leeftijd ging ze werken bij een
boerderij in De Lutte.

Hier leerde ze ook onze pa kennen.

Op 1 juni 1944 in oorlogstijd zijn ze getrouwd.
Samen gingen ze wonen in het ouderlijk huis
aan de Beuningestraat.

Hier kregen ze samen zes kinderen.

Ma moest hard werken. Omdat pa buiten de
deur ging werken, en vaak ziek was, had ze
ook de grootste zorg voor de boerderij.

Toch genoot ma van de kleine dingen:

Wij, de kinderen, haar 18 kleinkinderen en
later de 12 achterkleinkinderen, waren haar
grote trots.

Winkelen in de stad en reisjes daar kon ze
van genieten.

De laatste 20 jaar na het overlijden van pa en
nadat de kinderen de deur uit waren, heeft ze
in Losser gewoond.

Eerst aan de Mozartstraat, de laatste 6 jaar in
Sint Maartenstede.

De aandacht van de zusters en de mede-
bewoners maakten haar tot een gelukkige
vrouw.

Ze deed graag aan alle activiteiten mee.

De laatste tijd ging haar gezondheid zo
achteruit, dat ze veel verzorging nog had.

Met veel liefde hebben we haar geholpen en
vertroeteld.

Vaak zei ze: "as ik oe toch nich had".

We zijn dankbaar dat haar verder lijden
bespaard is gebleven.

Ze is nu bij pa en kleinzoon Werner in de
hemel.

Wij danken u voor de getoonde belangstelling.

De familie.