



In dankbare herinnering aan

## Gerard Nolten

sinds 29 september 1956 trouwe echtgenoot  
van

## Betsy Blokhuis

Hij werd geboren in Volthe op 22 september 1926 en overleed volkomen onverwacht op 25 oktober 1997.

We hadden hem 30 oktober voor het laatst bij ons tijdens de viering van de H.Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij hem begraven hebben op het parochie-kerkhof aldaar.

Wie van ons had kunnen vermoeden dat deze vitale en jong gebleven man, vader en opa zo plotseling van ons heen zou gaan?

Hij zelf het allerminst. Het leven was hem dierbaar en hij heeft ervan genoten.

Het meest wel van zijn geliefd gezin. Het leven werd in het gezellig ingericht huis aan de Ootmarsumsestraat met elkaar beleefd en gedeeld.

Na een 42-jarig dienstverband bij Stork Hengelo, waar hij van machinebankwerker zich had opgewerkt tot een managementfunctie, genoot hij van

zijn vrije tijd, die zonder moeite werd ingevuld. In en rond het huis moest er alles verzorgd uitzien, maar ook bij zijn zoons.

Met zijn technisch inzicht was hem niets te moeilijk. Graag ging hij met Betsy fietsen en dan genieten van de mooie natuur in ons Twenteland.

Vele uren heeft hij ook doorgebracht in zijn tuin, die door zijn hand rijkelijk bloemen en groenten voortbracht. Dit alles ten dienste van zijn gezin, dat hem zo dierbaar was. Daar heeft hij voor geleefd en gewerkt. Ook toen Jos, Gert en Wim het huis uit waren, bleef hij alles voor hun overhebben. Zijn schoondochters Irma, Marie-José en Louise waren zijn trots. En wat was hij gelukkig met zijn kleinkinderen Joris, Thijs en Anna. En zij op hun beurt met opa.

Gerard was ook bemind bij zijn familie en in de Mölnbuurt en men zag hem graag op de Volleyclub en meerdere kaartclubs. De St. Nicolaasparochie verliest in hem een trouw lid van het kollektantenkollege. De kerk was hem dierbaar en gaf hem de inspiratie te leven zoals hij geleefd heeft. Daarom mogen wij geloven dat hij nu bij God thuis is en daarboven het feest van Allerheiligen en Allerzielen mag vieren.

Gerard, bedankt en blijf in liefde met ons verbonden. Ook wij vergeten je niet.

Tot weerziens bij God en rust in vrede.

Voor de vele bliken van medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze zeer zorgzame vader en lieve opa zeggen wij U onze hartelijke dank.

Betsy Nolten - Blokhuis  
Kinderen en kleinkinderen