

Vol dankbaarheid blijven wij gedenken
Gerhardus Bernardus Nolten

sinds 1965 weduwnaar van
Geziena Berendina Meijer.

Hij werd op 17 augustus 1909 te Denekamp geboren en na het ontvangen van het Sacrament der Zieken is vader in rust en overgave overleden in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal op 9 oktober 1988. Na de Eucharistieviering ten afscheid werd hij 12 oktober 1988 begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Gelukkig is hem een lang ziekbed bespaard gebleven, maar niet de eenzaamheid die hij vele jaren na de dood van zijn vrouw heeft gekend. Vader en moeder waren bijna 30 jaar getrouwd en hebben in hun huwelijk de zorg gehad voor ons gezin van zes kinderen. Na het overlijden van moeder in 1965 moest vader alleen met ons verder. Heel zijn leven is getekend geweest door harde arbeid. Vol liefde en zorg voor zijn gezin werkte hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Ondanks alles hebben ze ons gegeven wat we nu zijn. Hiervoor zijn we hun

dankbaar. Daarom kwamen wij als kinderen en kleinkinderen vaak en regelmatig bij hem op bezoek en dat stelde hij bijzonder op prijs, met name de kleinkinderen op wie hij heel trots was.

In zijn vrije tijd zag je vader in zijn bloemen- en groentetuin. Ook hield hij van kaarten en klootschieten.

Door zijn liefdevolle aanwezigheid bij ons tot het laatste moment waarin iedereen van ons afscheid van hem kon nemen, heeft hij een plaats verdiend in Gods Rijk.

Vader, bedankt voor alles en blijf samen met moeder bij God aan ons denken.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze zorgzame vader, schoonvader, broer en lieve opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Nolten