



In onze herinnering

HANS NOLTEN

echtgenoot van

PAULIEN SIEVERINK

15-02 1951 * * * * * 14-02 1983

Plotseling ging jij van mij heen. Ik had je zo graag gehouden Hans, maar Hij, de Heer, beschikte anders.

Hans ik vergeet je nooit, je had een gouden hart en hield van alles om je heen. Je was goedig en vol attentie voor iedereen. Nooit was je iets te veel. Kinderen waren je lief. Je hield van ze, zij ook van jouw. Moeilijke dingen ging je niet uit de weg en de fijne dingen, daar kon je van genieten. Je huis waar je zo hard en met plezier aan hebt gewerkt. Je mocht er niet van genieten. Je hield van het leven in de goede zin van het woord, je huis, je werk, de natuur en de mensen, het was je allernaal lief.

Dat hebben wij beleefd als we samen met onze ouders gezellig bij elkaar zaten of werkten aan onze aardse idealen.

Hans, je ogen, je stille woorden die zoveel konden zeggen, je opgewektheid en nog veel meer, blijven me bij.

Rust zacht lieve Hans, ik blijf altijd van je houden.

Paulien.

Lieve Paulien, ouders, broers en zusters, famillie, beste vriend en bekenden; bedankt voor alles wat je me gegeven hebt, wees een steun voor elkaar, in het bijzonder voor m'n lieve vrouw en ouders.

Wees niet bedroefd. Ik blijf aan jullie denken.