



In dankbare herinnering aan:

Hendrik Nolten

echtgenoot van

MIEN VELDHUIS

Hij werd geboren op 1 maart 1920 te Losser. Op 9 maart 1993 overleed hij te Enschede. Wij hebben op 13 maart in de r.k. parochiekerk van Rossum afscheid genomen. Hij is daarna ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

Niet geheel onverwacht, maar toch te vroeg, is de stilte gevallen. Die leegte is nu gevuld met de herinnering aan pa, een prettige, lieve man.

In zijn leven was hij een geliefd man bij familie, bureu en kennissen, omdat hij de verhalen kleurrijk kon vertellen. Hij was altijd vol belangstelling voor iedereen.

Kleinkinderen hadden bij hem een speciale plek. Hij voelde wat ze wilden.

Zijn liefde voor de natuur was te zien door zijn innerlijke betrokkenheid met de jacht. Jachtdagen waarvoor hij was uitgenodigd, bleven nog lang in zijn herinnering.

Nog vol vertrouwen in de toekomst heeft hij de laatste middag voor zijn ziekbed nog besteed aan de aanvraag van zijn jachtakte. Hiervoor heeft hij vol trots nog gebruikt gemaakt van zijn auto. Zijn auto betekende veel voor hem.

Een bijzondere gave van hem was, met behulp van een wichelroede, een wel te zoeken. Hiervan is door velen dankbaar gebruik gemaakt.

Naast de jacht besteedde hij veel aandacht aan tuinieren. In huis was hij een handige klusjesman.

De laatste 15 jaren overwon hij vele obstakels die hij op zijn levensweg ontmoette. Ondanks zijn handicap, waardoor hij de laatste jaren in een rolstoel moest zitten, verloor hij nooit zijn goede humeur, mede ook dankzij de verzorging van zijn vrouw.

Pa, je was een voorbeeld voor ons en we zijn trots op je.

M. NOLTEN-VELDHUIS
Kinderen en kleinkinderen

Rossum, maart 1993
Kerkewei 5