

Zij heeft veel gegeven en weinig genomen en voor haar mocht het in lengte van jaren zo doorgaan.

Met veel liefde willen wij blijven denken aan

HENDRIKA NOLTEN

weduwe van
JAN MEEKENKAMP

Zij werd geboren op 11 januari 1916 te Denekamp. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij op 3 april 1998 van ons heengegaan. Na de Uitvaartviering in de St. Plechelmus kerk te Saasveld hebben wij haar te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof te Saasveld.

Hendrika Noltens was een van de oudsten uit een groot gezin. Ze moest thuis helpen in het gezin, toen de jongsten wat ouder werden ging zij in betrekking. Eerst in de buurt van Denekamp later in Saasveld op Erve Holtkamp.

Tijdens haar verblijf in Saasveld heeft zij vader leren kennen en zijn zij na enkele jaren getrouwd. Hun huwelijk werd gezegend met 8 kinderen en dat was

in, en vlak na de oorlog, niet altijd eenvoudig.

Op latere leeftijd is zij verhuisd naar een bejaardenwoning in Losser om zoveel mogelijk in de buurt van vader te kunnen zijn, die daar in verband met zijn ziekte opgenomen was in verpleeghuis Oldenhove. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid stonden bij haar voorop.

Die 12 jaren in Losser waren naar ons inzien voor haar niet onplezierig want die onafhankelijkheid was een groot goed. (Ze deed daarom ook zelf haar boodschappen, ging zelf naar de bank, de dokter en de kapper).

*Heer onze God, schenk haar eeuwig leven,
en het eeuwige licht verlichte haar.
Schenk ons de vertroosting en de kracht
om met elkaar dit verlies te verwerken.*

Voor uw medeleven en aandacht voor onze lieve moeder en oma zijn wij u zeer dankbaar.

Familie Meekenkamp