

† *Zwijgzaam, stil en zonder klagen
heb jij je ziekte gedragen.
Je vocht met al je levenskracht
voor elke minuut dag en nacht.
Zo ben je langzaam heel moe gestreden
uit ons midden weggeleden.*

Dankbare herinnering aan
**Hermannus Bernardus Wilhelmus
Nolten**
sinds 24 februari 1982 weduwnaar van
Antonia Johanna Wilhelmina Schulten

Hij werd geboren te Denekamp op 27 juni 1914 en overleed na het ontvangen van het Sacrament der Zieken thuis aan de Weerinkstraat op Witte donderdag, 4 april 1996. We hebben hem 9 april na de viering van de H. Eucharistie bij moeder begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie in Denekamp.

Met Herman Nolten is een bekende "dorper" van ons heengegaan. Meer dan veertig jaar was hij een trouwe medewerker van Mensink Schildersbedrijf. Terecht werd hij in 1973 hiervoor koninklijk onderscheiden en ontving de eremedaille in brons in de Orde van Oranje Nassau.
Het leven veranderde ingrijpend voor hem door het overlijden van zijn vrouw, maar hij liet

zijn gevoelens niet aan de buitenwereld blijken. De laatste tijd, toen hij het gevecht moest voeren met een ongeneeslijke ziekte, sprak hij juist veel over haar. Het a.s. weerzien zal hierin zeker een rol hebben gespeeld.

Deze zorgzame vader en opa zal gemist worden bij Henny en Antonia en bij Sabine, Falk en Paola, zijn kleinkinderen. Steeds stond hij voor hen klaar en ze hebben veel goeds en leuks met hem meegemaakt.

Zo graag had hij het a.s. 25-jarig huwelijksjubileum van Henny en Antonia mee willen vieren. Ook zijn enigste zus Truus zal Herman missen. Iedere donderdag hielp zij hem thuis in de huishouding en vele jaren gingen zij samen op vakantie.

In vrede en overgave heeft hij zijn leven uit handen gegeven in het vaste geloof dat God hem een goede plaats bereid heeft in Zijn huis, waar ruimte is voor velen.

Wij vierden deze dagen Pasen. Wij bidden hem het nieuwe leven toe, want wij geloven dat God ons niet geschapen heeft om te sterven maar om eeuwig te leven.

Vader, opa, broer, zwager en oom, we wensen je van harte een zalig Pasen en blijf bij God aan ons denken. Wij doen het hier.

Voor uw deelneming en belangstelling onder vonden na het overlijden van onze lieve vader, opa, broer, zwager en oom betuigen wij U onze oprechte dank.