



In dankbare herinnering aan

JAN NOLTEN

echtgenoot van

Siny Nijboer

Hij werd geboren op 15 oktober 1934 te Dene-kamp en overleed plotseling op donderdag 8 februari 1996 in het ziekenhuis te Oldenzaal.

We hebben hem op 13 februari voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp en hem daarna begraven op het r.k. kerkhof aldaar.

Jan Nolten is zijn hele leven een zorgzame en hardwerkende man geweest. Een man van weinig woorden op wie je nooit tevergeefs een beroep deed. Altijd stond hij klaar voor anderen. Met zijn vrouw heeft hij ruim 34 jaar lief en laed mogen delen. Gek was hij met zijn vier dochters, die alles voor hem betekenden. Ook heeft hij de laatste jaren mogen genieten van zijn kleinkindaren. Hij was een lieve opa. Hij hield van de natuur. Hij was verknocht aan zijn tuin met de bloemen en aan het stukje land

waarop hij groente verbouwde. Hij was blij met kleine dingen en kon daar intens van genieten. Meer dan 25 jaar heeft Jan Nolten als vrachtwagenchauffeur bij „Kienhuis” gewerkt. De vrachtwagen was hem alles: "mijn second home". Door ziekte moest hij stoppen met werken. Voor hem was dat moeilijk te accepteren. Zijn ziekte maakte dat hij de laatste jaren steeds minder kon. Iedere keer moest hij weer iets inleveren. Dat deed hem iedere keer opnieuw pijn, maar daar sprak hij niet over. Hij vroeg nooit om medelijden.

Jan Nolten was een gelovig man. Het geloof is voor hem zijn hele leven een bron van kracht en troost geweest. Erg heeft hij het gevonden toen hij vanwege zijn ziekte niet meer naar de kerk kon. Wij durven geloven, dat God, op wie hij zijn vertrouwen steeds gesteld heeft, hem nu bij zich heeft opgenomen in zijn Huis, waar plaats is voor velen en waar hij nu voor eeuwig zonder pijn en ziekte gelukkig mag zijn.

Papa, bedankt voor alles wat je ons gegeven hebt. Je was een lieve man en een hele fijne vader en opa. We zullen je heel erg missen!
Rust in Vrede!

Wij danken u allen hartelijk voor uw meelevens en gabel na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Fam. Noltan-Nijboer