

Dankbaar blijven wij gedenken
Johannes Hendrikus Nolten

Hij werd geboren te Denekamp op 2 juli 1905. Hij was 45 jaar gelukkig getrouwd met
IDA WESEMBERG.

Vader en moeder hebben in al die jaren het leven met elkaar gedeeld; in vreugde en verdriet, in gezondheid en ziekte, in welvaart en armoede.

45 Jaar heeft hij plichtsgetrouw en met volle inzet gewerkt op de zuivelfabriek „De Volharding”. Hij wist precies welke naam bij ieder busnummer hoorde.

Toen hij met werken moest ophouden kon hij volop genieten van de natuur, die hem zo lief was. Met moeder ging hij fietsen in 't Veld, op de Vrijdijk uitrusten op een bank en dan vol bewondering zijn over Gods mooie schepping.

In de stilte van de natuur heeft hij vaak peinzend z'n gedachten verwoord in een gedicht of voordracht.

Hans Nolten was een blij en optimistisch mens en droeg dit graag aan anderen over. Veel mensen hebben daarvan genoten en zullen hem in dankbaarheid blijven herinneren.

Maar het meest zal vader blijven voortleven

bij moeder, bij ons zijn kinderen en kleinkinderen, van wie hij zo zielsveel hield.

Plotseling is aan dit welbestede leven een eind gekomen op 26 februari 1985. Na de viering van de Eucharistie op 2 maart d.o.v. waar wij God bedankt hebben voor dit zorgend en inspirerend leven temidden van ons, hebben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Moge hij rusten in vrede.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor ons.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze beminde echtgenoot, vader, behuudvader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Nolten

Denekamp, maart 1985