

Gedenk in uw gebeden

## KARIN NOLTEN

Zij werd geboren op 29 oktober 1965 en is door een noodlottig ongeval overleden op 31 mei 1980. Wij hebben haar te ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar wacht zij op de verrijzenis.

Laat de kinderen tot Mij komen, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen. Lieve vader en moeder, wat ben ik altijd gelukkig geweest bij u. Maar nu wilde God ineens dat ik bij Hem kwam. Het is wel heel erg voor u dat u mij zo moest afgeven, maar alleen God weet waarom onze Vader in de hemel dat verdriet over u liet komen.

Nog heel jong, voordat ik wist wat kwaad was, heeft God mij uitverkoren voor het feest in de hemel.

Goede vader, moeder en broers. Ik dank jullie voor al de liefde en zorgen voor mij. Ik zal jullie niet vergeten. Nu kan

ik jullie helpen hoe klein ik ook ben en zal dat doen totdat wij, op het moment dat God wil elkaar weer zullen zien. Dan zullen wij voor altijd samen zijn in Gods Vaderhuis.

Blijf bidden en vertrouwen op God zoals jullie het mij hebben geleerd. Ik dank jullie daarvoor.

Maria, Moeder van Altijddurende  
Bijstand, bid voor ons.

De familie Nolten dankt u allen hartelijk voor het medeleven bij het zo smartelijk verlies van onze lieve Karin.