



*Moeder, achter je ligt een leven van
werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles
jouw eigen gezicht.
Sterk was jij je hele leven
Moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn.*

In dankbare herinnering aan

Maria Johanna Nolten

weduwe van

GERHARD HENDRIK MORSINK

Zij werd geboren op 13 februari 1906 te Dene-
kamp. Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament
der Zieken is zij gestorven op 13 april 1996 te
Denekamp. Op 17 april hebben we afscheid van
haar genomen tijdens de Eucharistieviering in
de parochiekerk van de H. Plechelmus te De
Lutte, waarna we haar ter ruste hebben gelegd
op het r.k. kerkhof aldaar.

Stil en bedroefd maar toch dankbaar nemen we
afscheid van moeder, schoonmoeder en oma.
Zij was een gelovige vrouw met veel vertrouwen
in de H. Maria.

Als moeder van een groot gezin heeft zij in een
moeilijke tijd altijd hard gewerkt.
Moeder was opgewekt en plezierig en graag on-
der de mensen.

Voor enige jaren was ze nog actief bij de oude-
ren van De Lutte waar ze voor veel mensen me-
nig paar sokken heeft gebreid.

Drie en een half jaar was ze in het Verzorgings-
huis Gerhardus Majella te Denekamp waar ze
haar plekje gevonden had, dat was haar thuis
geworden.

Enkele maanden geleden werd zij getroffen door
een ongeneeslijke ziekte, maar ondanks dat
nooit heeft geklaagd.

Het was voor haar een grote wens dat ze haar
80ste verjaardag samen met de kinderen en
kleinkinderen nog mocht beleven.

Voor de kleinkinderen was je een fijne lieve oma.
Samen hebben we mooie jaren gehad en we
danken je voor alles wat je voor ons hebt gedaan
en betekend.

Goede God en Vader in de hemel, wij bidden
U geef haar de eeuwige vrede.

Voor uw medeleven en belangstelling na het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en
oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Morsink

De Lutte, april 1996.