

Een kind komt bij ons zitten.
Een kind schuilt zich tegen ons aan.
Een kind zit bij ons en kijkt slechts.
Zonder een woord gaat het weer.

Een kind zal ons troosten...



„onze Niek”



Ter herinnering aan:

Niek Noom

geboren 26 augustus 1969
te Enschede,
overleden 21 september 1989
te Groningen

De rouwdienst was
op 26 september 1989
om 12.00 uur in de H. Hart kerk.

Niek ligt begraven op de Wester
Begraafplaats.
Zijn broertje Paul wordt naderhand
bij Niek bijgezet.

Een kind, je krijgt het te leen, maar
soms zo kort...

Voortvarend als hij was, hield hij van
snelheid in denken en doen.

Wij, als ouders van vier schatten van
dochteren met fijne schoonzonen en
twee lieve kleinzonen, moeten verder.
Daarbij hebben we Gods hulp en de
uwe nodig. Nieks toekomstige gezin,
waar hij het zo vaak over had, zullen
we tot ons grote verdriet nooit in ons
midden kunnen opnemen.

Het is wonderlijk ieder mens is uniek.
Wij, vijf kinderen uit één gezin, zijn
toch aparte persoonlijkheden. Samen
vormden wij een eenheid, waarin we
elkaar nodig hadden en aanvulden.
We moeten nu Niek met zijn humor,
zelfkennis en tederheid missen. Maar
die hechte band zal, ook al is hij nu
niet meer hier, altijd blijven bestaan.

Alle mensen, die ons hun troost
gaven in deze moeilijke dagen, zijn
we zeer dankbaar.

Familie Noom