

† Ter dankbare herinnering aan

Anna Maria Noordermeer

echtgenote van

JOHANNES HERMANNUS HUMMELINK

Zij werd op 25 oktober 1907 te Lisse geboren. Nog voorzien van het Sacrament der Zieken is zij in Ambt-Delden overleden op 18 februari 1985. Op 22 februari d.a.v. hebben we haar te ruste gelegd op het kerkhof van de St. Stephanus-parochie te Bornerbroek.

Plotseling is er een einde gekomen aan het leven van mijn dierbare vrouw en onze lieve moeder en oma. Al zeer vroeg moest zij ervaren, dat verdriet en tegenslag een mens heel zwaar kan treffen. Als kind verloor zij binnen korte tijd haar beide ouders. Vlak voor het einde van de tweede wereldoorlog zag zij, als moeder van vijf kinderen, samen met haar man, alles wat ze bezaten in vlammen opgaan. Maar hoe moeilijk de omstandigheden soms ook waren, altijd zag ze wel een lichtpuntje en vond zij de moed om verder te gaan. Tegelijk was ze in staat haar eigen nood en zorgen te vergeten om anderen te helpen en bij te staan. Zij was een sterk sociaal bewogen vrouw. Iedereen was bij haar welkom. Haar huis stond open voor allen, die op een of andere wijze hulpbehoevend waren.

Jaren lang heeft ze als lid van het bestuur een belangrijke rol gespeeld binnen de vrouwenbeweging N.K.V. Zolang haar gezondheid dat toeliet was ze een trouw lid van het dameskoor in onze parochie.

Op de hoogte van alles wat er om haar heen gebeurde in kerk en maatschappij, bepaalde zij haar eigen standpunt en respecteerde zij de mening van een ander. Zij hield van de natuur. Met liefde zorgde zij voor de dieren, de planten en de bloemen in huis en in de tuin. Maar allereerst was zij een zorgzame echtgenote en een lieve moeder en oma. Zij genoot intens, als ze haar man, haar kinderen en kleinkinderen om zich heen had. Met grote belangstelling volgde zij een ieders doen en laten. Dankbaar voor het goede, dat zij mocht ervaren, heeft ze haar kruis met blijmoedigheid gedragen. Wij zullen haar ongetwijfeld missen, maar in gelovig vertrouwen weten wij, dat zij nu leeft bij God, die onze Vader in de hemel is.

Voor de vele blijken van deelneming, bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank.

J.H.Hummelink
kinderen en
kleinkinderen

Ambt-Delden, februari 1985