

*In 't Nederlands is iemand dood gegaan
Over zijn reis wordt nooit
meer iets vernomen*

*In het Twents is iemand uit de tijd gekomen
Dus je weet zeker: hij kwam veilig aan*

Willem Wilmink



In liefdevolle en dankbare herinnering aan

Betsie Abbink-Noordink

* 4 april 1946

† 23 april 2011

Betsie werd geboren in Haaksbergen als oudste in een gezin van 4 kinderen. Al op heel jonge leeftijd verloor ze haar vader en als oudste van de kinderen heeft zij zich altijd heel zorgzaam en verantwoordelijk gevoeld. Om voor extra inkomsten te zorgen, heeft ze haar studie niet afgemaakt en is ze gaan werken. Bij ter Huurne leerde ze Johan kennen. Vanwege haar kunde en mentaliteit is ze op allerlei afdelingen ingezet.

Naast werken moest er echter ook voldoende ruimte zijn voor humor, een feestje bouwen, moppen tappen en op een leuke manier ondeugend zijn.

Betsie was gastvrij, recht door zee, eerlijk en ook een tikkeltje eigenwijs. Niets ging haar mis. Ze was altijd behulpzaam en stond voor iedereen klaar. Ze klaagde niet en wilde niemand tot last zijn. Je kon bij haar aankloppen voor van alles, van het bekleden van meubels tot ... Daarbij had ze zeer duidelijk voor ogen hoe ze het graag

wilde. Hygiëne, orde en netheid stonden bij haar hoog in het vaandel.

Voor Betsie was haar gezin, familie en thuis alles. Ze genoot enorm van al haar dierbaren en de natuur om haar heen. Ze heeft veel stille pijn gehad door het vroege overlijden van hun dochter Debby.

Betsie had grote angst voor doktoren en ziekenhuizen. Daarom zijn we zo diep onder de indruk van haar krachtige houding en wilskracht tijdens haar slopende ziekte.

Betsie heeft ons heel veel gegeven, meer dan ze ooit zal hebben beseft. Wij zullen haar op allerlei grote en kleine momenten erg missen. Ze zal voor altijd een bron van dankbaarheid en een voorbeeld voor ons zijn. Wat blijft zijn vele dierbare en lieve herinneringen aan een fantastische vrouw, steun en toeverlaat, (schoon)moeder en oma.

Wij danken iedereen hartelijk voor het medeleven en alle belangstelling.
Het doet ons goed.

Johan Abbink
Kinderen en kleinkinderen