

Gedenken we dankbaar
**JOHANNES HENDRIKUS MARINUS
NOORDINK**

weduwnaar van

Anna Hermina Maria Twente

Hij werd geboren in Haaksbergen op 26 juni 1911. Hij overleed, nog gezalfd met de H.Olie, op bijna 73-jarige leeftijd in 't ziekenhuis De Stadsmaten te Enschede, op 1 juni 1984. - We deden hem uitgeleide in 'n gezongen Requiemmis op 5 juni d.a.v. Crematie-plechtigheid was te Usselo.

Muziek heeft hem altijd geboeid en jarenlang actief doen zijn: als dirigent van het „Bonifatiuskoor” in Haaksbergen en als muziekleraar aan 'n L.T.S. in Enschede. Met als gevolg dat zeer velen hem jaren later nog staande hielden en aanspraken.. Hetgeen weer alles zegt over zijn manier van lesgeven.

Jarenlang heeft hij gezorgd voor zijn zieke vrouw, de laatste vier jaar zelfs heel intensief. Totdat zij op 30 maart 1982 overleed, een hele leegte achterlatend. In deze periode van eenzaamheid zocht hij des te meer zijn toevlucht bij Dinie en Theo en de drie

kleinkinderen, op wie hij zeer gesteld was. Ook was hij elke dinsdagmiddag aanwezig op de Vosta-soos om er te praten en kaart te spelen. Een andere hobby was tuinieren: zichtbaar genoot hij ervan zélf zijn plantjes te kweken, van zaad tot bloem.

Totdat zijn ziekte in november 1983 hem huisgenoot deed worden van mevrouw Dora Warburg, door wie hij geweldig is opgevangen en verzorgd. „Een geschenk uit de hemel” naar hij zelf zei.

Drie weken geleden wist hij dat hij ongeneeslijk ziek was. Dit is hem te veel geworden.

Tot 't laatst bleef hij geïnteresseerd in de politieke ontwikkelingen in Nederland. Alles besprak hij, ook zijn eigen heengaan. Dit kon hij alleen vanuit z'n overtuiging, dat de dood niet 't laatste woord heeft. Wij geven hem daarom veilig in Gods Handen over.

„Lieve Pa en Opa, bedankt voor je liefde voor ons en voor Dora.

We danken allen hartelijk die blijken van belangstelling en deelneming hebben gegeven bij de ziekte en na het overlijden van onze vader en opa.

Borne: Dinie, Theo en kinderen
Enschede: Dora Warburg