

Ter gedachtenis aan  
**Hendrik Noordkamp**  
echtgenoot van  
**Maria Johanna Gras**

Hij is 22 mei 1911 te Losser geboren. Daar overleed hij, gesterkt door de zalving der zieken na een langdurige strijd, 3 juli 1984. De 6e juli d.a.v. legden wij hem te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

Een dierbare echtgenoot, bijna vijftig jaar gelukkig getrouwd, een vader en opa verknocht aan zijn kinderen en kleinkinderen, een man vol ijver en nauwgezet in de arbeid, intens levend voor zichzelf en zijn gezin is, lang wachtend op de dood, uit dit aardse leven heengegaan.

Hij genoot van het leven met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen om zich heen. Zij betekenden alles voor hem.

Hij ging op in de wonderen der natuur. Graag was hij in het veld om de vogels te horen en te zien.

In zo'n leven paste eigenlijk geen leed of ziek zijn! Daar kon hij niet tegen, hij kon het niet accepteren en verwerken. Het plotseling heengaan van zijn zoon drukte hem zo dat de tijd geen gelegenheid kreeg de geslagen wonden te helen.

Hij kon niet oud en ziek worden! Toen toch de kwaaltjes en de lasten van de oude dag zich in hem openbaarden, praatte hij dat ver van zich af. Hij wilde de moeilijke kant van het leven voorbij zien te komen, maar kwam er juist midden in.

De laatste jaren zijn voor hem, zijn vrouw en kinderen niet de gemakkelijkste geweest. Zijn sterven ging moeizaam ofschoon hij zich door de zorg en bijstand van vrouw en kinderen verzekerd wist.

Zo heeft ieder zijn eigen levenswijze. Hij was een man die wist wat hij wilde. Zo kenden hem zijn vrouw en kinderen. Voor hen was hij een man en vader om van te houden.

Wij bidden dat de Goede God in Wie hij vast geloofde, hem zó kent dat Hij hem roept bij zijn naam in zijn rijk van vrede en vreugde.

Dat hij ruste in vrede.

Voor de bliken van belangstelling en medeleven, door u betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij onze oprechte dank.

M. J. Noordkamp-Gras  
kinderen en kleinkinderen.