



Gedenk in Uwe gebeden de Ziel van Zaliger

HENDRIKUS NOORDKAMP

Weduwnaar van GEERTRUIDA KRABBE

geboren 1 Juli 1879 te Losser, voorzien het
H. Oliesel zeer onverwachts overleden 4 Octo-
ber 1954 te Glane en 8 October begraven op
het parochiaal kerkhof te Losser.

Zacht ontsliep hij in de Reer; van de slaap
ging hij over in de eeuwige slaap, hij onder-
vond de waarheid van het woord: „de Zoon
des mensen zal komen in de ure dat gij niet
weet”.

Eenvoudig en goedaardig, was hij bemind
door allen die hem kenden.

Lieve vader, plotseling, zonder een enkel
woord van afscheid zijt gij van ons heenge-
gaan! God, Gij had hem ons gegeven, Gij eist
hem van ons terug, wij geven hem U zonder
morren, maar met een hart overstelpt van
droefheid.

Dierbare kinderen, dient de Reer in waar-
heid en tracht te doen wat hem behagelijk is.
Weest niet bedroefd, eens zien wij elkander weer
in de hemel, bidt voor mij tot God ik zal U
daar gedenken.

Heer, geef hem de eeuwige rust,
En het eeuwige Licht verlichte hem,
Dat hij ruste in vrede. Amen.