

Ter dankbare herinnering aan

Herman Noordkamp

echtgenoot van

Hendrika Johanna Damhuis.

Hij werd geboren te Losser op 6 februari 1914. Gesterkt door de Sacramenten der zieken, stierf hij op 7 december 1989. Vanuit de parochiekerk van de St. Martinus hebben zijn familieleden, zijn lichaam, na de H. Eucharistieviering, uitgedragen en ter ruste gelegd op het Rooms Katholieke Kerkhof te Losser, in gelovig vertrouwen op Christus' belofte van opstanding en eeuwig leven.

Voor velen van ons onverwacht, voor hemzelf niet onvoorbereid, heeft de Heer van het leven hem opgeroepen.

Vader was altijd vrolijk, floot veel en hield van de natuur en in het bijzonder de sterrenhemel, waar hij uren naar kon kijken. Een van zijn grootste hobby's was de duivensport waarmee hij zich dagelijks kon bezighouden.

Vader leefde mee met ons, zijn kinderen en kleinkinderen. Hij had altijd belangstelling voor ons doen en laten,

stond altijd klaar als wij ergens mee zaten, maakte grappen, stond open voor iedereen. Hij veroordeelde nooit; hij begreep veel; dacht meer aan moeder en aan ons dan aan zichzelf.

De laatste tijd kwamen er voor hem onzekere uren toen zijn gezondheid te wensen overliet. Toen hem echter de ware aard van zijn ziek-zijn werd medegedeeld heeft hij zijn toestand moedig onder ogen gezien. Bewust heeft hij zich voorbereid op zijn sterven en het afscheid van allen en alles wat hem dierbaar was.

Heer Jezus, geef hem, die zo graag leefde en zorgde voor een hechte familieband, nu de vreugde van het eeuwige leven.

Voor Uw blijk van medeleven bij het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa en de laatste eer aan hem bewezen, zijn wij U zeer dankbaar.

H. J. Noordkamp-Damhuis
kinderen en kleinkinderen.