



*"Vertrouwvol leg ik mijn geest in Uw handen.
Gij zult mij beschermen getrouwe God". (Ps 31)*

Dankbaar gedenken wij

Mieke Noordkamp

Echtgenote van Johan Bouwma

Haar hele leven heeft zich in Overdinkel afgespeeld. Ze zag er het levenslicht op 24 augustus 1944. Ze overleed vrij onverwacht, maar niet onvoorbereid, thuis, op 28 augustus 2001.

Precies drie maanden geleden ging haar wens in vervulling, maar nu ziek. Ze was samen met pa in Lourdes. Getroost en gesterkt kwam ze terug. Toen ze enkele dagen geleden als echt familiemans in ons midden moedig haar 57ste verjaardag vierde, beseften we niet dat dit 'n afscheidsviering was. Omringd door bloemen en mensen straalde onze geweldige en onvergetelijke moeder haar gewoontelijke persoonlijke liefde uit. De 57 witte rozen die ze toen van pa kreeg, waren zichtbare tekenen van haarzelf, haar smetteloos witte integere karakter. Hun verwelken nu, tekent haar lichamelijke aftakeling en haar heengaan. Groot is de leegte die zij achterlaat, mooi en onuitwisbaar zijn de herinneringen in ons hart. Haar karakter maakte haar tot een markante persoonlijkheid: lief, eenvoudig, zorgzaam, vol toewijding, sterk, diep en oprecht gelovig. Ze was niet veeleisend voor zichzelf, steeds met weinig

tevreden, altijd hardwerkend ten bate van haar gezin en anderen. Haar bezige handen waren erg creatief. Haar unieke droge humor verrijkte haar gezinsleven. Haar hobbies waren veelzijdig. Naast tekenen en schilderen hield ze van bloemen en planten, op vakantie gaan en fietsen door de natuur.

Vroeger hield ze van handbal en trimmen om in conditie te blijven. Altijd en overal was ze bovenal een lieve moeder.

Mieke, je was een schat voor je eigen ouders en schoonouders, altijd stond je voor hen klaar. Je grote plichtsbetrachting en vriendelijke persoonlijkheid in de winkel maakten je tot 'n bijzonder geliefd mens. Voor ons was je een echte lieve, zorgzame en vertrouwde moeder. Je stond altijd voor ons klaar, met een woord, met een gebaar. Creatieve levenslust was jouw grote kracht, vaak met een spreuk, altijd optimistisch, altijd met humor. Je liefde voor ons stond bovenaan, we moeten aanvaarden zonder jou verder te gaan. De laatste jaren van je leven waren zwaar. Het ziekteverloop deed jou en daarom ook ons pijn. Je leefde heel gelukkig aan de Spinnersweg 2, dichtbij de kerk, het bos, de vrije natuur. Nu we jou hebben moeten loslaten en iets verder begraven op onze begraafplaats, gaan we zonder jou verder. Maar vergeten doen we je nooit. Dank voor alles ! Veel heeft je gouden hart aan ons gegeven en wij geloven en weten dat God aan jou nu het eeuwige loon zal schenken. Moge je nu verbonden met Hem rusten met lichaam en geest.

Voor uw blijken van liefdevol medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van ma, zeggen wij u dank.

Johan Bouwma, Roy en Nancy, Patrick en Monique