



Ter dankbare herinnering aan

Theo J. Noordkamp

echtgenoot van

Marie H. T. Spijkerman

Hij werd geboren op 29 augustus 1921 te Losser en overleed op 13 mei 1993 aldaar. Na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk vond op 17 mei 1993 de crematie te Usselo plaats.

Dat een afscheid onvermijdelijk was, dat wisten we, maar dat dit zo snel zou komen hadden we niet verwacht.

We kunnen het niet begrijpen en hebben er geen woorden voor.

Papa had altijd belangstelling voor ons, stond altijd voor ons klaar, maar maakte ook graag grapjes.

Een van z'n grootste hobby's waren de duiven en dankzij mama kon hij dat blijven doen en mocht hij een mooie oude dag beleven.

Zij stond dag en nacht voor hem klaar, ook tijdens de vele ziekte.

We zullen papa dankbaar in herinnering houden en hem nooit vergeten.

Wij danken U voor uw belangstelling en medeleven.

M. NOORDKAMP-SPIJKERMAN.