



In dankbare herinnering aan

Maria Elisabeth Noordman

weduwe van

Matheus Gerardus Damhuis

Ma werd geboren op 30 juni 1914. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed zij op 28 september 1995 in Sint Maartenstede te Losser. De Eucharistieviering bij de uitvaart had plaats in de parochiekerk H. Gerardus Majella te Overdinkel op maandag 2 oktober, waarna haar lichaam ter ruste werd gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

Na het overlijden van pa bleef moeder alleen achter in het grote huis.

We probeerden zoveel mogelijk bij elkaar te zijn maar toch was ze soms eenzaam.

We waren dan ook heel blij toen zij besloot naar Sint Maartenstede te gaan. Daar heeft ze hele mooie en gezellige jaren gehad.

Ze was voor haar kleinkinderen een lieve oma. De laatste maanden tijdens haar ziek zijn gingen ze elke dag naar haar toe en hebben samen veel herinneringen opgehaald.

Ze was een diep gelovig mens een groot Maria vereerder. Voor elk examen van haar kleinkinderen stak ze een kaars op.

Voor Ben haar zoon was ze een lieve moeder. Toen hij als kleine jongen bij haar kwam is hij liefdevol in haar huis opgenomen.

Op haar sterfbed zei ze je bent mijn echte zoon en dat is ook zo.

We zijn verdrietig omdat ze niet meer bij ons is, maar opgelucht dat ze uit haar lijden is verlost. Ze heeft in haar leven heel veel ziekte meegeemaakt, maar heeft met pa samen hele gelukkige jaren gekend.

Veel vriendinnen had ze die haar geregeld op kwamen zoeken.

We zijn tot het eind bij haar gebleven en ze is heel rustig ingeslapen met de zekerheid dat alles goed komt.

Lieve moeder en oma: heel veel dank voor alle liefde, zorg en goedheid ons bewezen.

Heer, neem haar op in Uw vreugde, bewaar haar in Uw vrede, die blijft in eeuwigheid.

Amen.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen.