





Dankbare herinnering aan
Mr. Johannes Georg Norbart
echtgenoot van
Elisabeth Louise Neijenhuis
vader van
Judith, Thomas en Paul

Hij werd geboren te Amsterdam op 16 oktober 1923 en overleed in het Medisch Spectrum Twente te Enschede op bevrijdingsdag, 5 mei 1998. We hadden hem voor het laatst bij ons op 11 mei tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij hem te rusten hebben gelegd op het parochieel kerkhof aldaar.

Meneer Norbart, zoals hij in onze gemeente gekend en genoemd werd, is ons voorgedaan naar het hemels Jeruzalem.

Van 1971 tot 1988 was hij burgemeester van de gemeente Denekamp. Hij was hier een burgervader,

die midden in de gemeenschap stond en daardoor zuiver aanvoelde wat er leefde onder de mensen. Wijs, rustig en sociaal voelend benaderde hij mensen en wilde voor iedere inwoner een goed leefklimaat scheppen.

Pax et Bonum: vrede en goeds. Deze groet van St. Franciscus is steeds zijn spiritualiteit geweest van waaruit hij geleefd en gewerkt heeft.

De vrede, die onder mensen en volkeren zo vaak geweld wordt aangedaan, door hem zo intens beleefd in de tweede wereldoorlog, is in zijn leven zijn enige wapen geweest. Daarom was hij geliefd en werd hij Denekamper met de Denekampers.

Het meest was hij gehecht aan zijn gezin. Lief en leed werden daar samen met zijn vrouw gedeeld. Hij had altijd het goede voor met zijn kinderen. Daarom had hij een duidelijke voorbeeldfunctie. Zijn kennis was groot en breed. Hij kon dan ook in alles met hen meedenken en meepraten. Overzicht en orde waren hem lief. Gevoelens, die niet altijd te ordenen zijn, kon hij dan ook moeilijk uiten.

Hans Norbart stond ook midden in de parochiegemeenschap. De Kerk was hem dierbaar. Concreet was dit zichtbaar in zijn liefde en inzet voor de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem. Nu dit dienstbaar en welbesteed leven hier beëindigd is, mogen wij geloven dat hij nu de woorden uit het Evangelie mag horen: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer" (Mt.25,21). We mogen vertrouwen dat hij daar in liefde met ons verbonden blijft.

Rust in vrede !

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze dierbare vader.

De familie.