

In vrede

Christianus Bernardus Petrus Norder

echtgenoot van

Anna Mathilde Engbrink

Hij werd 5 juni 1939 te Losser geboren. Op 5 mei 1976 is hij plotseling uit dit leven heengegaan. Na een plechtige uitvaartdienst in de Maria Geboortekerk op 10 mei d.a.v. werd zijn lichaam te Usselo gecremeerd.

Zijn onverwachte dood moet een groot verdriet zijn voor zijn vrouw en dochtertje evenals or zijn ouders.

Verslagen en verstomd staan wij bij het dode lichaam van deze man en vader. Menselijke woorden van troost schieten tekort. In zulke ogenblikken van verdriet moeten wij ons vastklampen aan Gods oneindige barmhartigheid en liefde. Christus stierf onder verschrikkelijke pijnen aan het kruis opdat wij zouden leven, ook na onze dood. Chris had het al lang moeilijk en leed soms ondragelijke hoofdpijnen. Moge hij nu, verlost uit dat lijden, rust en vrede vinden bij God.

Bidden we de Vader van alle gelovigen dat Hij kracht geeft aan zijn nabestaanden in deze moeilijke uren.

Heer, geef Chris de eeuwige rust.

Voor uw bliken van medeleven bij het overlijden van mijn lieve man en mijn pappie, en de laatste eer aan hem betoond, betuigen wij onze oprechte dank.

A. M. Norder-Engbrink
Gabiële