



Ter herinnering aan

Antoon Nordkamp

weduwnaar van

Theresia Hendrika Rikhof

levensgezel van Stien Bloemen

Hij werd geboren op 23 september 1926 in Weerselo. Op donderdag 14 augustus 1997 overleed hij in St. Maartens-Stede, voorzien van het H. Sacrament der Zieken in Losser.

Meer dan dertig jaar waren Antoon en Trees getrouwd. Veel hebben ze samen ondernomen en meegemaakt.

Ze hadden hun eigen zaak in Enschede, waar ze volop in het leven stonden.

Toen Antoon het rustiger aan moest doen verhuisden ze naar de Haweg in Losser.

Ook hier was er volop leven om hen heen.

Familie, vrienden en kennissen kwamen er graag over de vloer. Vooral ook jonge mensen waren graag in hun nabijheid.

Jan en Tom hebben er heel wat dagen gesleten. Na een slepende ziekte is Trees in 1984 overleden. Antoon bleef alleen achter. Hij was geen man om alleen te zijn. Gelukkig vond hij in Stien een fijne levensgezellin.

Samen hebben zij genoten van het leven.

De vele reizen met de caravan, de onvergetelijke momenten in Indië. Ze mochten tien jaar samen zijn.

Stien werd plotseling ernstig ziek en overleed op 12 november 1995.

Sedert de dood van Stien werd Antoon niet meer de oude. Het gemis van zijn levensgezellin, zijn verslechterende gezondheid, maakten zijn leven soms ondraaglijk. Hij probeerde het wel maar het ging niet meer. Nadat hij op 9 april 1997 in het ziekenhuis werd voorzien van het H. Sacrament der Zieken ging hij hard achteruit. Slechts 10 dagen woonde hij in St. Maartens-Stede toen hij toch nog plotseling overleed.

Nu hij niet meer bij ons is zullen we hem missen. Zijn stem, zijn eigen mening, en ook zijn ideeën.

Voor uw blikken van medeleven en belangstelling na het overlijden van Antoon, betuigen wij U onze oprechte dank.

Jan en Susette, Anne, Bas
Gerrit en Rieta, Patricia, Raymond
Tom en Karin, Koen, Amber