

Ter dankbare herinnering  
aan mijn man, onze vader en opa

**Bernardus Gerardus Nordkamp**

bijna 60 jaar de lieve echtgenoot van  
**Aleida Johanna Elisabeth Elferink.**

Hij is 17 mei 1909 te Losser geboren.  
Voorzien van de zalving der zieken  
overleed hij vredig op zondagmorgen  
1 maart 1987 te Enschede. Daar vond  
op 5 maart 1987 zijn crematie plaats  
in het crematorium „Twente” (Usselo).

---

Een ernstige ziekte overviel mijn man,  
onze vader en opa. Omdat hij voelde  
dat zijn levensweg teneinde liep, ver-  
langde hij vol overgave uit dit leven  
te gaan. In vrede ging hij heen.

Een lang leven van een lieve man, va-  
der en opa is afgesloten. Dankbaar  
herinneren wij ons hem als een dege-  
lijk man, arbeidzaam, trouw, behulp-  
zaam en toegewijd aan vrouw en kin-  
deren. Vol belangstelling was hij voor  
zijn kinderen en kleinkinderen, dichtbij  
en in het verre Australië.

De teleurstelling en het verdriet dat  
hem in het leven niet gespaard bleef,  
droeg hij manmoedig, van het goede  
van het leven heeft hij volop genoten.  
Hij hield van de sport en was politiek  
geïnteresseerd.

Wij zullen mijn man, onze vader en  
opa erg missen. Maar dankbaar voor  
alles wat hij voor ons betekende, ver-  
trouwen wij toe aan zijn Schepper en  
Heer.

Dat hij moge leven in Gods vreugde  
en vrede.

Voor uw medeleven en belangstelling,  
betoond na het overlijden van mijn  
innig geliefde man, onze lieve zorgza-  
me vader, groot- en overgrootvader,  
betuigen wij onze oprechte dank.

A. J. E. Nordkamp-Elferink  
kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen