



Een dankbare en blijvende herinnering aan

Gerhardus Hendrikus Nordkamp

die op 26 januari 1922 in Overdinkel geboren werd. Hij was 38 jaar gehuwd met

Gezina Maria Snippert

Vrij onverwacht overleed hij thuis op 19 juni 1996. We hebben hem op 24 juni, na een Uitvaartviering in de St. Martinuskerk te Losser, naar het r.k. kerkhof aldaar begeleid.

Met veel verdriet en met veel dankbare herinneringen nemen we afscheid van Gerard. Hij was een heel rustige man, die ook zijn ziekte wist te dragen met veel geduld en zonder te

klagen. De laatste twaalf en een half jaar was hij namelijk aan huis en aan de rolstoel gekluisterd.

Gerard was trouwens toch het liefste thuis in zijn eigen omgeving. Naast zijn werk, dat hij met veel plezier deed, was hij in de tuin te vinden en bij de kanaries. Dat was zijn grootste hobby. Samen met Sientje had hij een gelukkig huwelijk. In al die jaren was de band zeer hecht geworden.

Daarnaast keek hij ook uit naar bezoek van familie, van burens en bekenden.

Zeker tijdens zijn ziekte was hij dankbaar voor de aandacht aan hem besteed. Dank zij de goede zorg, die hij ondervond van Sientje, kon hij thuis blijven tot het laatst. Daarvoor is hij zeker dankbaar.

In alle rust heeft hij zijn leven uit handen gegeven. Als een gelovig mens heeft hij geleefd, zo mogen we hem nu toevertrouwen aan Gods liefde en Zijn vrede. Over de dood heen blijven we met elkaar verbonden.

Gerard, bedankt voor je liefde en zorg.

Rust nu in vrede !

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man.

G.M. Nordkamp-Snippert