

†

In dankbare herinnering aan

Herman Nordkamp

echtgenoot van

Corrie Marcus.

Hij werd geboren op 25 september 1921 in Overdinkel. Na een slepende ziekte is hij gestorven op 15 juli 1980 in het ziekenhuis „Ziekenzorg” te Enschede. Tijdens zijn ziekte is hij gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Hij was een goede echtgenoot, een fijne vader en opa. Daarvoor hebben wij God dank gebracht in de Eucharistieviering bij zijn uitvaart in de Maria Geboortekerk te Losser. Zijn laatste gang was naar het Crematorium te Usselo.

Voor de blijken van medeleven en belangstelling door u betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij onze oprechte dank.

C. Nordkamp-Marcus
kinderen en kleinkind.

Losser, 18 juli 1980.

Na een strijd, vechtend voor zijn leven,
heeft hij het toch aan God terug gegeven.
Hij bleef zo graag op deze aarde
want het leven had voor hem grote waarde.

Hij genoot van het leven, met volle teugen,
en kon zich op ieder feest verheugen.
Samen met moeder, kinderen en aangetrouwd
heeft hij nog aan de toekomst gebouwd.

Hij was een goede vader, maar nog een betere
kameraad,
En de jongens deden bij hem geen kwaad.
Samen met moeder had hij gedacht
dat de toekomst nog veel bracht.

Want na 30 jaar achtereen te hebben gewerkt
voelde hij zich niet meer zo sterk.
Hij deed het toen wat kalmer aan,
thuis een beetje knutselen en naar de kinderen
gaan.

Of met zijn kleinzoon op de fiets,
maar van dit alles komt nu niets.
Vader, bedankt voor alles wat u voor ons deed,
wees blij bij God, want daar is geen leed.